



Zaterdag 18 november 'Nieuwe maan en vallende sterren-vertelwandeling',

De maan is op 18 november 'nieuw', zoals 'de Maretak' dit jaar aan een nieuw vertel-decennium is begonnen.

De vertellers van 'de Maretak' - Marleen Groenland, Corrie Leermakers en AnneMargriet Veldhorst vieren hun 10 jarig bestaan als Vertellerscollectief met een 'nieuwe maan en vallende sterren – wandeling'. Tijdens de

koffie/theepauze zal er iets heel lekkers zijn om dit te vieren.

In 2007 begon 't vertelcollectief 'de Maretak'. Naast de vertellers die hierboven genoemd zijn, was de eerste jaren ook de vertelster Anna-Maria Rijcken van de partij. Anna-Maria, die de beelden in haar verhalen tevoorschijn kan toveren. Zij is niet alleen verhalenverteller maar ook beeldend kunstenaar. Ze maakte het logo van de Maretak dat hierboven staat.

Die eerste 5 jaar versterkte ook Joost van Beek de Maretakkers. Hij heeft op veel mensen als verteller indruk gemaakt met zijn mooie stem, zijn gevoel voor humor en zijn goed geformuleerde zinnen, waarvan hij de woorden leek te proeven. Helaas stierf Joost in december 2012 na een ziekbed.

De 'Nieuwe maan en vallende sterren vertelwandeling' begint om 16.00 uur. De zon gaat op 18 november om 16.48 uur onder.

Als t goed weer is, zien we de sterren één voor één aan gaan. Omdat de nieuwe maan geen licht geeft kunnen we met heldere hemel de sterrenbeelden goed zien. Met een beetje geluk zijn er later op de avond 'vallende sterren' te zien vanuit het sterrenbeeld Leeuw.

Rond 17.30 of 17.45 uur zijn we terug bij Theater en 'De Eetmakerij' 'De Witte Lelie', waar we met ieder die daar zin in heeft, een kop soep of een maaltijd kunnen nuttigen.

Entree: 7 euro, inclusief koffie/ thee onderweg en iets lekkers erbij.

Wanneer je mee wilt eten na afloop: de prijzen van de verschillende gerechten zijn tussen de 4.50 euro voor soep met brood en 15 euro voor een maaltijd.

Tijd: Zaterdag 18 november. Voor de mensen die mee willen eten na afloop verzamelen we om 15.40 uur. Dan kun je je bestelling doen bij Marleen, die 't aan de keuken van de 'Eetmakerij' doorgeeft.

Om 16.00 uur gaan we wandelen en klinken de verhalen tot ongeveer 17.30 of 17.45 uur .

Daarna eten we samen in de 'Eetmakerij' voor wie wil. Zie www.derodelelie.nl

Vertrekplaats : Theater 'De Witte Lelie', Adervendreef 4a, Oisterwijk (tegenover Boscafé de 'Rode Lelie'). De Adervendreef is het zandpad dat tegenover 'Piet Plezier' in te rijden is. Je kunt parkeren aan de zandweg langs de speeltuin. (zie routebeschrijving).

Reserveren voor de wandeling en voor het samen eten na afloop is nodig:

corrieleermakers@ziggo.nl / telefoon 0736101204

info@annemargrietvertelt.nl/ 06 43169337 of

Marleen Groenland telefoon 013 5284008

Groeten van Corrie, Marleen en AnneMargriet.

Wanneer je geen uitnodigingen over onze vertelactiviteiten meer wilt ontvangen, kun je een mailtje sturen naar info@annemargrietvertelt.nl en/of corrieleermakers@ziggo.nl