

Doorgegeven herinneringen,

Zaterdag 4 mei – Herdenking met verhalen, muziek, een sobere maaltijd en samen stil zijn in 'de Vertelschuur' in Bloemendaal,



Deze voorstelling is een ode aan de levenskracht van een aantal mensen die zich de oorlog konden herinneren.

'Je kunt er niet over spreken, maar je kunt er ook niet over zwijgen.'

Deze herdenkingsvoorstelling is ontstaan vanuit de behoefte om vóór de stilte samen iets te hebben opgebouwd.

Guido Swart omlijst de voorstelling met muziek op saxofoon, gitaar en mondharmonica. Dick van der Pijl vertelt in de eerste helft van de voorstelling verhalen die hun oorsprong hebben in Joodse kampen.

In de pauze eten we samen maaltijdsoep met brood en iets erop en als toetje plaatkoek met koffie/thee. Met slecht weer eten we binnen.

Na de maaltijd vertelt AnneMargriet Veldhorst verhalen die ontstaan zijn in Japanse concentratiekampen in het toenmalige Nederlands Indië.

Rond 19.50 uur gaan we naar buiten waar we om 20.00 uur samen stil zullen zijn.

Na afloop leggen we bloemen neer.

Tijd: 17.00 uur tot ongeveer 20.15 uur - inloop vanaf 16.45 uur.

Plaats: 'De Vertelschuur', Krullenlaan 3, 2061HT Bloemendaal.

Reserveren: www.devertelschuur.nl

Entree: €15,00 - dit is inclusief de sobere maaltijd.